

ΑΦΕΛΕΙΑ - ΠΡΟΚΛΗΣΗ - ΤΙ ΑΠ ΟΛΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ

# Ένστολοι μουσουλμάνοι στο Τζαμί της Ελασσόνας!

ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΑΓΝΟΙΑ

**Α**πό την εβδομαδιαία εφημερίδα της Ελασσόνας "Η ΕΚΔΟΣΗ" αναδημοσιεύουμε το παρακάτω ρεπορτάζ του εκδότη Απ. Βάλλα στην σημερινή της έκδοση.

Μια απρόσμενη έκπληξη περιέμενε τους κατοίκους της Ελασσόνας και διδάχτερα όσοι κατοικούν πέριξ του οδικανικού τεμένους, το γνωστό τζαμί την περασμένη Πέμπτη. Περισσότερα από 5 αυτοκίνητα τύπου αυτοκινούμενου σπιτιού κατέλαβαν τον χώρο μπροστά από το οικογενειακό κέντρο «Φαντασία» και από μέσα βγήκαν ένστολοι μουσουλμάνοι συνοδευόμενοι και από τους ιερείς τους και αφού επιθεώρησαν τον χώρο στη συνέχεια προσευχήθηκαν μπροστά στο τέμενος.

Από πρώτη άποψη μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι δεν υπάρχει τίποτα το μεμπτό, όμως επειδή το θέμα είναι και σοβαρό και απαιτεί λεπτούς χειρισμούς, μας προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι οι τοπικές αρχές δεν γνωρίζαν το παραμικρό.

Οι ημέρες ... είναι πονηρές, με τη γειτονική Τουρκία να γράφει στα παλαιά της παπούτσια τους δεινήσιας κανόνες και με ένταση να συνεχίζει να παραβιάζει επικινδύνα τον εναέριο και θαλάσσιο Εθνικό μας χώρο.

Θεωρούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι αδιανότητο να επισκέφθηκαν τον τόπο μας τυχαία, χωρίς να είναι προγραμματισμένο το ταξίδι τους, και, ενδεχομένως να είχαν λαβεί και άδεια, αυτό δεν το γνωρίζουμε και από το ρεπορτάζ δεν κατορθώσαμε να μάθουμε τίποτα περισσότερο.

Δικαίωμα θα πει ο καλοπροσάρτερος πολίτης του κάθε ανθρώπου να ασκεί τα θρη-



Ο χώρος που επισκέφθηκαν οι ένστολοι μουσουλμάνοι και οργανωμένα τέλεσαν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα με επικεφαλής τους ιερείς τους



σκευτικά του καθήκοντα όπου και αν βρίσκεται, σε όποιον Θεό και να πιστεύει, μόνο που αυτό το δικαίωμα είναι εκ των ων οικέντων αναγκαίο να είναι απόλυτα σεβαστό από όλους τους ... εταίρους και να ασκείται με τρόπο που δεν προκαλεί τον διπλανό του.

Θέτουμε ένα ερώτημα σε όλους όσους κατέχουν θέσεις εξουσίας σε όλα τα επίπεδα... είναι επιτρεπτό π.χ στον Έλληνα Αξιωματικό να κυκλοφορεί ένστολος, στην Τουρκία, στην Σαουδική Αραβία, η σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου:

Επιτρέπεται στους Έλλη-

νες ιερείς να κυκλοφορούνε με τα ράστα τους στις προ-αναφερόμενες χώρες, και να τελεύτινό που βρούνε ένα ναό ερειπωμένο το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας χωρίς κανείς να τους ενοχλεί;

Στο πρόσφατο παρελθόν, οι παλαιότεροι θα ενθυμούνται επί δημαρχίας Μεταξώτη είχε προκύψει μείζον θέμα με την προσπάθεια αναστήλωσης του Τζαμιού για το οποίο σπαταλήθηκαν τον καιρό εκείνο περισσότερα από 180 εκατομμύρια δραχμές.

Μάλιστα όπως είχε αποκαλυψθεί το Τζαμί της Ελασσόνας ήταν ένα από τα 8 που

είχαν αξιώσει οι Τούρκοι να αναστηλωθεί με την συνάντηση της Ε.Ε με επιστάτη των εργασιών Τούρκο μηχανικό, κάπι ανάλογο που είχε συμβεί με το Κουροσόύμ Τζαμί στα γειτονικά Τρίκαλα.

Να θέσουμε ακόμη ένα ερώτημα... η επίσκεψη των ένστολων μουσουλμάνων έχει σχέση με τις ενέργειες και διαδικασίες που ακολουθήθηκαν την εποχή εκείνη; Διότι αν κάπι τέτοιο συμβαίνει τότε βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα οργανωμένο σχέδιο, με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει.

Ζητάμε επίμονα από τους αρμόδιους να απαντήσουν

στα ερωτήματα που θέτουμε και να μη κρυφτούν για μια ακόμα φορά πίσω από δικαιολογίες τύπου...

Εχουμε δικαίωμα να γνωρίζουμε τι σχεδιάζουν σε σχεδιάζουν κάποιοι πίσω από την πλάτη μας,

**ΛΕΒΕΝΤΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ**  
**«Έν Χορό»**  
 Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος  

- Παραδοσιακοί & Λαϊκοί χοροί, απ' όλο τον ελληνισμό. Διδάσκονται επίσης:
- Λάτιν - Ευρωπαϊκοί - Μοντέρνοι - Σύγχρονοι χοροί